

Activiteiten Scandinavië Markt Schokland 2020

Programma museumkerk - Zaterdag 9 mei 2020

Lezing 'Werelderfgoed in Zweden' door **Tineke Jorissen**, vertaalster van o.a. de romans van de Zweedse schrijver Stieg Larsson

Lezing over Vikingen en Noorwegen, door **Gerrit Jan Zwier**, schrijver en reisjournalist gespecialiseerd in de noordelijke gebieden

Kunstenaar **Paul Dikker** vertelt over zijn grafische expositie in Museum Schokland en zijn tijd in Noorwegen

Muziek van het **Scandinavisch koor**, 3 optredens verspreid over de dag

Muziek door **Jantien Schaap**, Nyckelharpa (op het buitenterrein)

Programma museumkerk - Zondag 10 mei 2020

Lezing over Zweden door **Gerrit Jan Zwier**, schrijver en reisjournalist is hij gespecialiseerd in noordelijke gebieden

Lezing over het thema 'Vikingen' door **Diana Spiekhout**, conservator archeologie bij het Fries Museum en o.a. de succesvolle tentoonstelling 'Wij Vikingen' in hetzelfde museum

Kunstenaar **Paul Dikker** over zijn grafische expositie in Museum Schokland en zijn tijd in Noorwegen

Muziek van het vocaal ensemble **Telys**, 3 optredens verspreid over de dag

Muziek door **Ellen Kempers/Corné Hoogervorst**, Nyckelharpa/trekzak (op het buitenterrein)

Demonstraties/workshops op 9 en 10 mei

Hanneke Lensink van **Lycka Till** laat je kennis maken met de oudste textiel techniek en demonstreert de naaldbinding techniek

Eric van der Schoot vertelt over de geschiedenis van het beensnijden en demonstreert het bewerken van been

Adriaan Hogenbirk vertelt en demonstreert over het houtsnijden Vikingstijl

Leebewerker **De Buidelaar** vertelt over de kunst van het leer bewerken.
Daarnaast kun je je eigen leren buideltjes maken

Leer boogschieten en bijl werpen met **Cool Arrow**. Zij geven ook demonstraties.

Zilver- en ijzersmederij 'De Doler' demonstreert hoe je runentekens Vikingsstijl kunt smeden

Voor kinderen

Kinderworkshops: op beide dagen kun je lekker creatief aan de gang in ons Atelier

De ambachtelijk handaangedreven draaimolen '**De Groene Draack**' is een feest voor elk kind (en zeker ook elke volwassene)

Vikingen-kampement/ Living history op 9 en 10 mei

Aemlub (Amluth) is een kleine re-enactment groep uit het Noord-Hollandse Alkmaar. Zij geven tijdens de Scandinavië Markt uitbeelding aan het "dagelijks" leven van de bewoners van het noorden van West-Frisia gedurende de periode van ca. 800 tot 1000 n.Chr,

De **Bloodaxes of Cweorth** is een familie die reizend met hun grote tent, tarp en twee bij-tenten, de geschiedenis van een Deense Viking-familie tot leven brengt. Tijdens de Scandinavië markt geven zij het dagelijkse leven van een vikinggemeenschap weer met ambachten, handel, huiselijkheid, zorgen voor elkaar en de sibbe, trainen voor verdediging en strijd, muziek maken, verhalen vertellen en de oude rituelen uitvoeren.